



ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 2017/0067

Αρ. Φακ.: 323

Μήνυμα του Γενικού Εφόρου για την Παγκόσμια Μέρα Σκέψης 22 Φεβρουαρίου 2017

Στις 22 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε τη Παγκόσμια Μέρα Σκέψης. Είναι η μέρα που οι Πρόσκοποι στρέφουμε τη σκέψη μας σε κάθε άλλο Πρόσκοπο και Οδηγό αλλά και σε κάθε παιδί και κάθε άνθρωπο σε όλο τον κόσμο.

Στις 22 Φεβρουαρίου απελευθερώνουμε τη σκέψη μας και την αφήνουμε να πετάξει σε κάθε γωνιά του πλανήτη μας. Σε ανθρώπους που έχουν τα ίδια φυσικά χαρακτηριστικά με τα δικά μας αλλά και διαφορετικά, που είναι όμως άνθρωποι όπως και εμείς. Σε αυτούς που πιθανό να έχουν τη τύχη και ευλογία να ζουν και να εργάζονται ελεύθεροι και ασφαλισμένοι σε πολιτείες που ευημερούν αλλά και σε αυτούς που βρίσκονται σε τόπους που τους μαστίζει η βία, ο πόλεμος και η ανασφάλεια. Σε ανθρώπους που απολαμβάνουν πλούσια υλικά αγαθά αλλά και σε αυτούς που ζουν σε συνθήκες στέρησης, πείνας και εξαθλίωσης. Στις 22 Φεβρουαρίου φτάνουμε νοερά σε κάθε γωνιά της γης, ταξιδεύοντας πάνω από θάλασσες, δάση, βουνά και πολιτείες. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Εμείς οι άνθρωποι είμαστε ο κόσμος. Ο κάθε ένας από εμάς αποτελεί ένα κομμάτι του κόσμου.

Φέτος στα πλαίσια της Μέρας Σκέψης, μέσα από το ελεύθερο φτερούγισμα της σκέψης μας σε κάθε γειτονιά, ας αναλογιστούμε το πόσο απλό είναι να βοηθήσουμε ώστε αυτός ο κόσμος να γίνει καλύτερος. Άλλάζοντας τον εαυτό μας ή ένα έστω φίλο μας ή συνάνθρωπό μας προς το καλύτερο, βοηθούμε στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Άλλάζοντας ο καθένας από εμάς, που αποτελεί ένα κομμάτι του κόσμου, αλλάζει μαζί και ολόκληρος ο κόσμος κάνοντας ένα μικρό έστω βήμα προς το καλύτερο. Αυτό είναι κάτι που ως Πρόσκοποι έχουμε καθημερινά ως βίωμα και πράξη μας με μια υπόσχεση που δώσαμε:

Να αφήσουμε αυτό τον κόσμο καλύτερο απ' ότι τον βρήκαμε.

Κάθε 22 Φεβρουαρίου ανανεώνουμε αυτή την υπόσχεση. Σας προσκαλούμε λοιπόν σήμερα, να μοιραστείτε μαζί μας αυτό που κάνουμε καθημερινή μας πράξη μέσα από τις προσκοπικές μας αξίες. Να ζήσετε και σεις για μια μέρα εφαρμόζοντας τις προσκοπικές μας αξίες κάνοντας κάτι το πολύ απλό:

*'Όταν θα επιστρέψετε στο σπίτι σας το βράδυ στις 22 Φεβρουαρίου,
να είσαστε καλύτερος άνθρωπος απ' ότι έτσι θα έχετε φύγει το πρωί.'*

Ιδιαίτερα για μας τους Έλληνες προσκόπους η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση και η επιδίωξη για να φτάσει ο άνθρωπος όσο το δυνατό σε ψηλότερα μονοπάτια αρετής, δεν είναι άγνωστα και αποτυπώνονται μέσα από τις δύο λέξεις του αρχαίου ρητού «Αἰεν Ἀριστεύειν». Είναι ένα ρητό που άφησε ως κληροδότημα στους Έλληνες προσκόπους ο μεγάλος πολιτευτής της νεότατης ιστορίας



της Ελλάδας Ελευθέριος Βενιζέλος γράφοντας ιδιόχειρα στη φωτογραφία του, που αφιέρωσε στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (όταν ακόμα, πριν την αποικιοκρατική απαγόρευση του 1931, τα Ελληνικά Προσκοπικά Συστήματα της Κύπρου αποτελούσαν μέρος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων):

«Εἰς τους Προσκόπους Αιέν Αριστεύειν».

Αυτή τη μέρα επιτρέψετέ μου να απευθυνθώ ειδικά στους Προσκόπους μας και να ζητήσω, ιδιαίτερα από τα παιδιά που περήφανα φορούν το προσκοπικό μαντήλι στο λαιμό, μαζί με την ανανέωση της Προσκοπικής μας Υπόσχεσης, να αφιερώσουμε λίγες μόνο στιγμές για περισυλλογή και αυτοκριτική. Να αφουγκραστούμε τα μηνύματα που μας στέλνει και τις αξίες που περικλείει ο Νόμος των Προσκόπων. Να αντλήσουμε από αυτόν δύναμη και κουράγιο στη συνεχή προσπάθειά μας, μέσα από τις απλές πράξεις της καθημερινότητάς μας, να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο κόσμο και να συμβάλουμε όσο μπορούμε, εκτελώντας το προσκοπικό μας καθήκον, στον αγώνα για μια πατρίδα ελεύθερη, δημοκρατική και ευημερούσα.

Αιέν Αριστεύειν.


Marios Christou
Γενικός Έφορος

